



**"כשם שהנך יכול לסבול שפרצופו של חברך אינו דומה לשלך, כך תסבול שדעותיו של חברך אינן דומות לדעותיך".**

*רבי מנחם מנדל מקוצ'יק*

תלמידים יקרים,

מבט אחד על הסביבה המיידית שלנו יחשוף בפנינו את השונות והמגוון האנושי הטמון בנו. יש בינינו אנשים גבוהים, נמוכים, בעלי עור בהיר, בעלי עור כהה, כאלה שיש להם שער מתולתל או חלק, או עיניים כהות, בהירות, עגולות או מלוכסנות.

אך במקביל לשונות שניתנת להבחנה מבחוץ, מתקיים בתוך תוכנו עולם שלם המורכב ממחשבות, רצונות, שאיפות ותקוות, אותם עין חיצונית אינה מסוגלת לזהות. זהו אותו עולם פנימי, ייחודי ועשיר, שנרקם ומתמלא אצל כולנו עם כל חווייה, התנסות או תהליך למידה אותם אנו חווים במהלך חיינו.

לצד הרובד האישי שמבנה את עולמנו הפנימי, מתקיים גם הרובד התרבותי, הקהילתי, והמשפחתי אשר משפיע בצורה משמעותית על מי שאנחנו, ומוסיף נדבך נוסף לזהותנו.

במסגרת הנושא **"האחר הוא אני"** במערכות החינוך - אנו נדרשים להכיר ולהוקיר את השונה והאחר - הרשו לנו להזמינכם להשתתף בחידון ייחודי, חדשני ומלהיב - שפותח במיוחד עבורכם על ידי דן חמיצר.

באמצעות התמודדות כיתות ארצית, יוקרתית ומתגמלת, **'מגלים את יופייה'** פותח צוהר לתרבות ולמסורת של קהילת יוצאי אתיופיה בישראל ותכליתו לחבר את בני הנוער בארץ אל מגוון האוצרות העצום הטמון בעברה ובאנשיה.

התכנים שתמצאו כאן על מגרש המשחקים, מגלמים בתוכם את הסודות והפתרונות שעל חשיפתם תתמודדו במסגרת החידון. תפקידם של התכנים להעצים את תחושות הגאווה, להן ראויים בני קהילת יוצאי אתיופיה, לאור מסורתם המפוארת והישגי השתלבותם בחברה הישראלית.

אנו מזמינים אתכם למסע מרתק בין החידות ומאחלים לכם **הצלחה רבה**.

**איציק זהבי**  
מ"מ מנכ"ל ג'וינט ישראל – אשלים

**מיכל כהן**  
מנכ"לית משרד החינוך